

## Jacob Slavenburg



## Een reis langs de mysteriën :

**de gouden draad der mensheid**

**Dinsdag 16 april 2019 om 19.30 u  
CC De Valkaart - Oostkamp**

**Graag je komst op voorhand aanmelden  
via mail naar [peter\\_vereecke@hotmail.com](mailto:peter_vereecke@hotmail.com)**

# Jacob Slavenburg

Deze vermaarde Nederlandse cultuurhistoricus ( ° 1943 ) studeerde godsdienstgeschiedenis en was leerling & collega van de vermaarde Gilles Quispel.

Hij is een veelgevraagd spreker, docent en schrijver van vele boeken zoals

- De Hermetische Schakel
- De Nag Hammadi-geschriften
- Inleiding tot het esoterisch Christendom
- Het Thomas-evangelie

Hij is dus vooral geïntrigeerd door de geschiedenis van gnosis :

- de kennis die niet kan geleerd worden, maar enkel gevonden in je eigen zelve
- de kennis waarin je ingewijd wordt via esoterische kringen en figuren als Hermes, Griekse filosofen, Kabbala, Rozenkruisers, Vrijmetselaars, Steiner, Jung ...
- de kennis die door de machthebbers van deze wereld als verwerpelijk en ketters wordt onderdrukt, veroordeeld en afgestraft



## De gouden en de rode draad

Jacob is veel meer dan een 'geleerde'. Hij is een zoekende mens, die net als ieder van ons wil komen tot ware kennis van ons zelve, van het leven, van zin en zijn, van god.

Hij wil onze gids zijn op een intrigerende reis, een existentiële queeste, het vinden van de gouden draad van Ariadne op weg naar de wortels van het menselijke bestaan.

Deze draad is ook 'rood' want het zal ook gaan over de repressieve wijze waarop het oude weten van de vrije spiritualiteit geknecht werd door de dogmatische macht, hoe figuren als Maria Magdalena, Hypatia, Giordano Bruno als ketters geslachteerd werden op het altaar van het orthodoxe denken, hoe aloude mysteriën, tempels, bibliotheken afgebroken werden en die schat aan inzichten ons lange tijd ontvreemd werd.

Gelukkig beleven we nu een tijd van apocalyps, letterlijk ont-sluiering, waarin dit alles terug naar boven komt zoals de Nag Hammadi-geschriften in 1945 en de Dode Zee-rollen in 1947, waar deze geboren verteller ' alles ' over weet en kan verhalen. De waarheid kan lang onderdrukt worden, maar komt onvermijdelijk telkens weer tot leven.

Ben jij benieuwd naar dit bemoedigende reisverslag, dan ben je van harte welkom.

Ken jij mensen die dat ook kunnen zijn, stuur hen dan deze uitnodiging.

### **PRAKTISCH :**

- **Dinsdag 16 april om 19.30 u ( deuren open om 19 u )**
- **CC De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42 te Oostkamp ( afrit negen van E40 )**
- **Inkom : 15 euro**
- **Aanmelden : via mail naar [peter\\_vereecke@hotmail.com](mailto:peter_vereecke@hotmail.com)**